

1 Kom nu alle venner,
alle som jeg kender,
kom og syng en sang til Lystrup Kirkes pris.
Der er nok at høre,
der er nok at gøre,
der er sjov og alvorsord naturligvis.
Hvem mon her man møder?
Jesus som forbløder,
eller gør han undere og smarte trick?
Her en kirketjener,
findes nogen pæner?
eller nogen degn så flink som Hen-ne-rik?
Et to tre bedeslag, min ven,
så går vi i gang, vi vil begynde,
Hen te' vor kirke og te'bavs igen,
frimodigt går vi vid're med at synde.

2 Kom nu alle mødre!
Findes nogen sød're,
end en moder med en baby på sin arm.
Hør de små, som vræler,
moderen hun knæler:
"Lille skat, så syng dog med ved mamas barm."
Ingrid har musikken,
"Lyt til akustikken!"
Den er stor og smuk, og mor bli'r blød og varm.
Sov, nu sødt, barnlille,
Hold nu mund ... Vær stille!
Mor er træt, og øv! nu tømmer han sin tarm!
En to tre, salmevers, min ven,
hør det lyder smukt som ind i himlen.
Hen te' din kirke og te'bavs igen,
De små bli'r ikke væk i englevrimlen.

3 Kom og hils på Lyri,
dukke-sjov og fyrig.
Pastaret med kødsovs det kan børn godt li'.
Vi kan præsentere
Noas ark med mere,
Moses, David, Jonas kommer her forbi.
Den fortabte søn får
fedekalv og rent hår,
for hans far er nåde og barmhjertighed.
En har fem talenter,
en blir fri for renter,
hele gælden slettes af Guds kærlighed!
En to tre, tænk engang, min ven,
Sikke stor en glæde man kan finde!
Hen te' din kirke og te'bavs igen,
Når alt er tabt, vil Gud jo la' dig vinde.

4 Kom nu, konfirmander!
Af med sko og vanter!
Vi går ind og ta'r en herlig fællessang.
Fadervor vi beder,
konfirmanden sveder,
trobekendelsen er svær og alt for lang.
Nøj, hvor er de skønne,
unge, søde, kønne,
der er meget, de kan styre med mobil.
Men vi hjælper gerne
med at finde kerne
i det liv, som vi er fælles om med smil.
En to tre, spørg kun løs, min ven,
vi ta'r tid til store perspektiver.
Hen te' din kirke og te'bavs igen,
Gud giver os sit lys, og det opliver.

5 Kom i flok og følge!
Kom i bæk og bølge!
Kom, elever fra den skole, vi kan li'.
Vi skal ha' historie,
vi skal se på glorie
over dåben – Se, den gir os garanti!
Over alterbordet,
lige midt i "koret"
ser vi håbets port til Paradisets hjem.
Præ'kestolens stene
får os til at mene,
her er kors og kildevæld og fynd og klem.
En to tre, morgensang, min ven,
det er godt for børnene fra skolen.
Hen te' din kirke og te'bavs igen.
Så går vi glade ud i morgensolen.

6 Kommer hid, I piger!
I som søger, higer,
efter gode sange og et super kor.
Inden der skal spilles,
så skal sulten stilles,
Der er frugt og kiks fra vores "kirkemor".
Så ta'r Lars affære,
for nu skal I lære
den om Jakobs himmelstige op til Gud,
Hvorfor er du trist, du?
Syng, så blir du frisk nu.
Det er skønt med sang i Lystrup Kirkes Kor!
En to tre, syng nu med, min ven,
klangen, takten, rytmen, harmonikken.
Hen te' din kirke og te'bavs igen;
Så glad og fro det bli'r du af musikken!

7 Kom nu, I som søger,
læser mange bøger,
kom til foredrag om alt, hvad der stort.
Det som glæder mange,
det som gør os bange,
Fred er værd at kæmpe for, men krig er I...!
Vores verden brænder,
der er brug for hænder,
der kan hjælpe til, og folk med god forstand.
Khader og konflikter,
Aagaards Korshærs pligter,
Lodberg ved hvor kirkens hus bli'r sat i brand.
En to tre, der er fler', min ven,
som vil vide mer' om men'skelivet.
Hen te' din kirke og te'bavs igen,
så får du sans for det, som er dig givet.

8 Kirkebænken kalder,
folk i hver en alder,
kom og lyt og syng og luk dit hjerte op.
Tjeneren gi'r krammer,
Præsten gi'r en lammer:
Der er barske ord om tidens fjant og pop.
Nu vil Inger rejse,
vi er ved at dejse,
vi vil savne Inger – ingen tvivl om det.
Hvilken præst mon kommer?
Frelser eller dommer?
Det ved Gud, og det ved biskop Holm måske.
En to tre – Råbe højt Hurra
det skal vi på kirke-fødselsdagen,
Vi fik velsignelsen igen i dag.
Snart kommer kaffen ind med kransekagen.



Lystrup Kirke
1989 – 2014

**En festsang
til Lystrup Kirkes
25 års fødselsdag
den 30. november 2014**



Melodi: "Hen te' kommoden og te'bavs igen"
(Cirkusrevyen 1936 – Ludvig Brandstrup)
Tekst: Hans Boas